



For all healthy food lovers

Met Boho-Tiffin mag jouw healthy way of life gezien worden. Mix-it-up en stel je eigen bohemian lunchbox samen.

Happy
day!



The Boho-Tiffin story

Steeds meer mensen beseffen dat gezond en gevarieerd eten niet uit een kant en klare lunch of een stapel boterhammen bestaat. Healthy food is populairder dan ooit. Er gaat niets boven een heerlijke salade met zuurdesembrood croutons en voor het vier uurtje een gezonde snack van raw chocolate en ongezouten noten.

In Nederland zijn wij opgegroeid met de oer-Hollandse broodtrommel en plastic bakjes. Handig, maar niet geschikt voor je healthy food, zeker geen lust voor het oog en passend bij jouw healthy lifestyle. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen!

En zo ontstond Boho-Tiffin... fashion for food!

love it ↓



mix it up

and create your own Boho-Tiffin

1



choose your tiffin

2

choose your hanger



3

choose your bag



Tiffin: De eeuwenoude lunchbox

De tiffin, ook wel Dabba of Rantang genoemd, ontbreekt in geen enkele Indiase keuken en is al eeuwenlang onderdeel van de Indiase eetcultuur.

Tiffin betekent letterlijk tweede ontbijt of lunch en is ontstaan in British India. De stapelbakjes worden traditioneel gebruikt voor het vers houden en transporteren van heerlijk, verse huisgemaakte Indiase gerechten. Alleen al in Mumbai worden er dagelijks 175.000 tiffins rondgebracht door zo'n 4000 Dabbawalla's, tiffin koeriers.



Lunchboxjes, met een eigen bohemian stijl, mooie prints en echte duurzame materialen. Het geheim is simpel:

mix it up

Laat je inspireren door de verrassende en ongebruikelijke combinaties en creëer je eigen en unieke Boho-Tiffin.



Fashion
for food



boho-tiffin
fashion for food

www.boho-tiffin.com

